

Hilsen fra den afgående formand

Kære sponsorer

I denne skønne sommertid, ja det kan vi godt lide at synge og ikke mindst nyde, selvom regnen og blæsten har fulgt os i lang tid. Jeg håber, I nyder dagene, livet og nærværet med hinanden, så tror jeg, solen kommer.

Her i foreningen er der foretaget et skift i bestyrelsen. Det ønsker jeg at fortælle jer om i denne skrivelse vedlagt bestyrelsens nyhedsbrev for det nye skoleår 23/24 i Gambia.

Efter næsten 25 år ved roret har jeg efter foreningens sidste afholdte generalforsamling den 10/6 d.å. valgt at trække mig som formand.

En overvejelse jeg i længere tid har tænkt på som for det første at styrke mig selv i et længere forløb med hofteoperation og diskusprolaps som det sidste, der har ramt mig. Det har tæret på mine kræfter og det nødvendige overskud til at fortsætte mit arbejde ved bordenden. Dernæst tror jeg, at dette skift kan være med til at få nye og yngre medlemmer ind i bestyrelsen og blive en del af foreningens arbejde fremover.

Jeg sidder nu som næstformand med henblik på at bruge min viden og erfaring til oplæring af et nyt / nye medlemmer i bestyrelsen således, at jeg kan blive lettet for arbejdsopgaver og i stedet koncentrere mig om at bruge tid på at overdrage mit arbejde til nye kræfter. Jeg vil fortsat vandre videre i afdøde Vibeke Gluds fodspor og være med til at dele ud af min glæde, oplevelser og erfaring i foreningen og ikke mindst i foreningens formål med at yde hjælp til selvhjælp til børnene og deres familier i dette fattige hjørne af Afrika.

I kan fortsat henvende jer til mig på min mobil eller via min mail. Jeg vil fortsat være at finde på vores ture til Gambia. I Gambia vil jeg for første gang prøve at stå lidt mere på sidelinjen – men fortsat være der for bestyrelsen – og ikke mindst være med til at bruge mere tid og stå til rådighed for nye sponsorer, der rejser med og give dem et indblik i vores arbejde og landet Gambia.

Jeg ser med stor glæde frem til min nye rolle og til at dele ud af min erfaring både i projektet i Danmark og i Gambia.

Mine bedste hilsner til jer alle

Lilian Davidsen